

De Lusiaden

(Portugal 1931, Michel 531 e.v.)



De serie is gebaseerd op het epos "Os Lusíadas", "Onze overzeese gebieden" van de beroemde Portugese dichter Luis Vaz de Camões (1524-1580). Dit epos is min of meer vergelijkbaar met de Odyssee van de Grieken. Camões schildert in dit epos een portret van de verschillende Por-

tugese ontdekkingsreizigers maar bovenal van de grote held, de ontdekkingsreiziger Vasco da Gama.



Het epos is een gedetailleerde opsomming van historische en geografische beschrijvingen en geeft daarmee een goed beeld van deze voor Portugal, als opkomend wereldrijk, zo belangrijke periode.

Het gedicht van 260 pagina's werd in 1572 gepubliceerd echter pas na zijn dood werd Camões echt



1572 gepubliceerd echter pas na zijn dood werd Camões echt



beroemd, zo beroemd zelfs dat hij nu als dichter des vaderlands bekend is. Zijn sterfdag (10 juni) is thans de nationale feestdag van Portugal. Daarnaast wordt door Portugeestaligen over de hele wereld die dag gevierd als Portugaldag.

De zegel die Portugal in 1931 heeft uitgegeven en die dus het epos van Camões als basis heeft, is min of meer opgebouwd uit drie elementen. Iemand (en daar gaat het mij om) heeft een open geslagen boek in de handen. Hiermee wordt verwezen naar het heldendicht Os Lusíadas. Om de zeereizen die daarmee gepaard gingen te symboliseren is op de pagina het kruis weergegeven zoals dat voorkomt op de zeilen van de Karvelen.



Met deze boten werden vanuit Portugal en Spanje de meeste ontdekkingsreizen uitgevoerd. **Om het derde onderdeel gaat het mij, wie heeft het boek in de handen? Kunt u me daarmee helpen?**

Bernard Akkerman